

Ocak-Çileyê Peşin 1992. Bîha: 1 DM

1 Ocak 1992- 31 Mart 1992

BAĞIMSIZ BİRLEŞİK DEMOKRATİK KÜRDİSTAN VE SOSYALİZM İÇİN

***BAĞIMSIZLIK KAMPANYASINA KATIL, PROLETER ÇİZGİYE
OMUZ VER !**

***TÜRK, ARAP VE FARS SÖMÜRGEÇİLİĞİNE, GERİCİLİĞE,
EMPERYALİZME VE KÜRDİSTAN' DAKİ BİR AVUÇ MİLLİ
HAİNE KARŞISINDE MÜCADELE!**

***PARÇALANMIŞ BÖLÜNÜMÜŞ, SÖMÜRGELEŞTİRİLMİŞ VE
ÇAĞ DIŞI BIRAKILMIŞ KÜRDİSTAN' I ÖZGÜR VE
BAĞIMSIZ BİRLEŞİK DÖNÜŞTÜRMEK İÇİN, KÜRDİSTAN
HALKINI BİRLEŞTİRME VE DEMOKRATİK KÜRDİSTAN
HEDEFİNİ KURMAK İÇİN MÜCADELEDE
YERİNİ AL!**

***ELİMİZİ KURTARMAK İÇİN, MİLLİ AVUŞMAK
İÇİN, SÖZÜMÜZÜ SAĞLAMLAŞTIRMAK İÇİN
VERİLECEK MÜCADELEDE DÖRT
ELLE SAVAŞ!**

***DEVİRİMLERİNİ VERDİĞİ
ONURLU VE GÜÇLÜ
OLANAKLAR!**

***BAĞIMSIZ SOSYALİST
KÜRDİSTAN AÇMIŞ
OLDUĞU
KATIL!**



YURTSEVER KÜRDİSTAN HALKI!

Proleter devrimci hareketimiz KAWA kurulduğu günden bugüne; önüne şanlı ve onurlu bir görev koymuştur. Bu görev; Bağımsız, Birleşik, Demokratik ve Sosyalist bir Kürdistan'dır. Bu şanlı hedefe varmak için proleter devrimci hareketimiz Türk, Arap ve Fars egemen sömürgeci sınıflarına, milli hainlere karşı amansız bir mücadele yürüttü ve yürütüyor. Bu mücadelede KAWA tüm desteği siz yurtsever Kürdistan halkından almıştır. Bugün de mazlum Kürdistan halkının kurtuluşu için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan proleter devrimci hareketimiz KAWA sizlerden alacağı destek ve güçle inançlı ve kararlı bir şekilde yoluna devam ediyor.

KAWA tarihtir, mücadele azmini NEWROZ ateşinden alır. KAWA bugündür, mücadeledir, direniştir, serhıldandır. KAWA gelecektir, bağımsızlıktır, demokrasidir, sosyalizmdir, özgürlüktür. KAWA Kürdistan'ın bağımsızlık simgesi, Kürt halkının bağımsızlık umudu ve geleceğidir. KAWA uluslararası proletaryanın Kürdistan'daki öncü kurmayıdır. KAWA'nın önderliğinde Kürdistan halkını bekleyen zorlu görevler vardır. Bu zor, zor olduğu kadar onurlu görevleri başarıyla yerine getirip, Kürdistan halkının düşmanlarını dize getirmek ve Kürdistan'ın tüm parçalarında Kürdistan devriminin geleceğini garanti altına almak için; Kürt halkının yılmaz, savaşçı ve klavuz bir güce ihtiyacı vardır. Bugünkü Kürdistan gerçeğinde bu perspektife sahip biricik güç KAWA'dır. Militan KAWA geleneği, milli kurtuluş ve devrim perspektifi, Kürdistan'lı yığınlara parlak bir güneş gibi yol göstermektedir. KAWA, dünya işçi sınıfının bilimsel dünya görüşü olan marksizm-leninizm ile donanmış, silahlanmış, devrimci mücadele içerisinde yoğunlaşmış, sağlam bir inanç ve kararlılığa sahip Kürdistan işçi sınıfının genel kurmayıdır. KAWA, Kürdistan halkının fedakar, kararlı, bilinçli, her şart altında yolunu şaşırılmadan yürüyen kadroların içerisinde yer aldığı Kürdistan işçi sınıfının, emekçi halkının öncü müfrezesidir. Bağımsız, Birleşik, Demokratik ve Sosyalist Kürdistan'ı kuracak, Kürdistan halkını kurtuluşa götürecektir, deney ve tecrübe, azim ve kararlılığa sahiptir. KAWA parçalanmış bölünmüş, sömürgeleştirilmiş, çağ dışı koşullar altında yaşamaya zorlanmış Kürdistan halkını, birliğe, bağımsızlığa, demokrasiye, sosyalizme ve özgürlüğe götürmeyi önüne görev olarak koymuştur. Onun içindir ki KAWA; Türk, Arap ve Fars

sömürgecilerinin Kürdistan'da kovulmasının sağlanması, onların yerli dayanakları olan milli hainlerin etkisiz kılınıp, Kürdistan halkının anti sömürgeci Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin diğer Kürdistan'lı ulusal devrimci güçlerle bir an önce kurulmasında önüne tarihi bir görev olarak koymuştur.

Hareketimiz KAWA kuruluşundan bugüne Bağımsız, Birleşik ve Demokratik bir Kürdistan mücadelesinin yanısıra, Kürdistan'da Sosyalizmi savunan yegane güç oldu. Dünya emperyalist kapitalist sistemin, Rus sosyal emperyalistleri ve yordakçılarının, her renk ve tondaki oportünist ve revizyonistlerin elbirliğince, ağızbirliğince toptan devrim ve sosyalizme saldırdığı koşullarda hiç bir sarsıntı geçirmeden Kürdistan'da devrim ve sosyalizmi savunan biricik güç oldu. Proleter devrimci hareketimiz KAWA, karşı devrimin her cephedeki iftira, karalama ve saldırılarına karşı tereddüt göstermeden, yalpalamadan karşı koyan tek güç oldu. Karşı devrim cephesinin ve onların dümen suyunda yürüyen her renk ve tondaki oportünist ve revizyonistlerin devrim ve sosyalizm düşmanlarının tüm çabalarına rağmen, tarih KAWA'yı haklı kıldı.

Dünyada ve ülkemizde tüm ideolojik gıdalarını Rus sosyal emperyalistlerinden alan revizyonist güçlerin tüm "olamaz"larına karşılık Rus sosyal emperyalistleri yüzlerindeki "sosyalizm" maskesini attı. Bu maske altındaki devrim ve sosyalizm düşmanı Rus Çar'larının iğrenç ve kirli yüzü açığa çıktı. Beyaz bayrak çekildi ve tümdevrim emperyalizme iltihak edildi; Rus sosyal emperyalistlerinin değişik düzeyde dümen suyunda gidenler sus-pus olurken, emperyalist kampta sevinç çığlıkları yükseldi.

Emperyalist-kapitalist kamp ve dümen suyundaki tüm çevrelerde "sosyalizm iflas etti", "sosyalist ekonomi çöktü", marksizm-leninizm geçerliliğini yitirdi", kapitalizmin tek istikrarlı toplum, başarılı tek sistem olduğu" naraları atıldı. Karşı devrim cephesi bu tür demagojik saldırıyla, dünya işçi sınıfı ve ezilen halkların bilincini karartmaya, güvensizlik yaratmaya çalıştı. Bunun yanısıra karşı-devrim cephesi ezilen dünya halklarına, ulusal ve sosyal kurtuluş mücadelelerine karşı amansız bir saldırı başlattı.

Dünyamızda ve bölgemizde, eski güçler dengesinin dağıldığı, yeni kutuplaşmaların yaşandığı bir süreçten geçiyoruz. "Barış ve silahsızlanma", "yeni dünya düzeni" adı altında ABD emperyalizmi yeniden dünya

jandarmalığına soyunuyor. Karşı devrimin ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlemek istedikleri dünya da dünya işçi sınıfının, ezilen halkların sesi boğulmak isteniyor. Karşı-devrim çıkarlarına cevap verecek "yeni dünya düzeni" önündeki başlıca engel olarak görülen dünya halklarının sesi kısılmak isteniyor. Karşı-devrim bir taraftan silahsızlanma sahtekarlığına başvururken, diğer yanda yeni modern silahlar üretmeye devam etmekte, dünyayı defalarca yerle bir edecek nükleer, insanlığı defalarca yok edecek biyolojik ve kimyasal silahlar üretmeye devam ediyorlar. Yeni buluşları ezilen dünya halkları üstünde deniyorlar. Halepçeler unutulmadı. Emperyalistler ve dünya gericiliği, karşı-devrimin çıkarlarının dünyanın neresinde olursa olsun tehlikeye düştüğü koşullarda; oraya saldırma, işgal etme ve yüzbinlerce insanı öldürmeyi "yeni dünya düzeni" adı altında yapmaktan çekinmiyorlar.

Her renk ve tondaki oportünist ve revizyonistlerin tüm çığlıklarına rağmen emperyalizmin karakteri değişmemiştir. Emperyalistlerin ve dünya gericiliğinin iddia ettiği gibi kapitalist toplum refah toplumu değildir. Barış ve huzur toplumu değildir. İşsizlik, açlık ve safalet, kan ve terör, işgal ve savaşlar kapitalist-emperyalist sistemin temel özellikleridir. Kapitalist-emperyalist sistem vahşet, saldırı, kan ve sömürü, terör ve savaş demektir. Oysa sosyalizm tüm bu hastalıklara yabancıdır.

Sosyalizm insanlığın umudu olmaya devam ediyor. Sosyalizm geçici yenilgiler alsada, er veya geç mutlaka sömürücü bir sistem olan kapitalizmi yere çalacak ve zafer kazanacaktır. Karşı-devrim bu acı sonunu ve kaçınılmaz yazgısını çok iyi bilmektedir. Karşı-devrimin tüm olanaklarıyla, ellerindeki tüm araç ve gereçleriyle, tüm hile, tertip ve provakasyonlarıyla sosyalizme saldırmasının esas nedeni de budur. Karşı-devrimin tüm beyhude çabalarına rağmen tarihin tekerleği geriye döndürülemezdir, gelecek sosyalizmdir.

Bu koşullarda proleter devrimci hareketimiz KAWA'ya tarihsel görevler düşmektedir. Ortadoğu'da devrim ve demokrasi mücadelesinin merkezi Kürdistan'a kaymıştır. Kürdistan halkı tarih ve dünya siyaset sahnesine kendi kimliğiyle ve kendi özgüleriyle çıkma mücadelesini veriyor. Tepeden tırnağa silahlanmış Arap, Fars ve Türk sömürgecileri tüm güçleriyle Kürdistan'a yükleniyorlar. Kürdistan'ı işgal altında tutan sömürgeci güçler milis çeteleriyle, köy koruyucularıyla, kendilerine bağlı caşlarla Kürdistan Milli Kurtuluş ve Halk Demokrasisi mücadelesinin önüne dikilmek istiyorlar. Emperyalizm ve

dünya gericiliği bunun için her türlü desteği onlara vermekte, onları başta Kürdistan halkı olmak üzere tüm Ortadoğu halklarının başına bela etmektedir. Karşı-devrim cephesinin komplo ve tuzaklarını boşa çıkarmak ve emekçi Kürdistan halkını adım adım kurtuluşa yürütmek, Ortadoğu ve bölge halklarına kurtuluş yolu açmak için, devrimci, kararlı, basiret sahibi ve militan KAWA geleneğine yakışır bir politika gerekmektedir. Askeri alanda olduğu gibi Kürdistan sosyalist güçleri ve bölge devrim cephesi için ideolojik politik olarak ta çekim merkezi olacak bir merkez gerekmektedir. Bu anlamıyla gerek KAWA'nın sahip olduğu ideolojik-politik hat, gerekse militan KAWA geleneği önümüze önemli tarihi görevler koymaktadır. Görev devrimci ulusal kurtuluş politikası doğrultusunda, karşı-devrim cephesine karşı Kürdistan devriminde çıkarı olan tüm siyasal toplumsal güçleri tek bir bayrak altında birleştirme ve ortak düşmana karşı taarruza geçirmedir. Taarruz cephesinin hedeflemesi gereken şey; milli ihanet, sömürgecilik ve emperyalizmdir. Hangi cepheden olursa olsun Kürdistan devrimi karşısında duran, haklı mücadelemize saldıran her güç, Milli Kurtuluş ve Halk Demokrasisi Mücadelemizin düşmanı olarak görülmek zorundadır. Her kimki Kürdistan devrim cephesi karşısında duran güçlerden birini veya bir kaçını şirin gösterip, Kürdistan halkının mücadelesini saptırıp rayından çıkarmak isterse; devrimimizin karşısında yer alıyor demektir. Bugün Kürdistan halkı ivedi bir şekilde birlik ve beraberliğe ihtiyaç duymaktadır. Kürdistan'ın kurtuluşundan yana yolan her güç halkımızın birlik isteğini görmek zorundadır. Küçük hesaplarla halkımızın mücadelesini geriye çekmeye kimsenin hakkı olmamalıdır, bu mücadelede Kürdistan'daki tüm milli devrimci güçlerin yapacağı çok şey vardır. Bir gücün yalnızca yaptıklarını kutsayıp, halkımızın mukades birliğinin yapmaya muktedir olacağı şeyleri görmemeye çalışması hem kendisi hemde halkımızın mücadelesi için yıkıcıdır. KAWA, Bağımsız, Birleşik ve Demokratik Kürdistan mücadelesinde tüm bunların bilincinde bir harekettir.

Yüzyıllardır Kürt halkı kurtuluşu için silah elde savaşıyor. Bunun için her türlü bedeli vermekten çekinmedi, çekinmiyor. Bu böyle olmasına rağmen bağımsızlığına, birliğine kavuşamadı. Bunda bir eksiklik var, bir yanlışlık var. Peki nedir bu eksiklik, bu yanlışlık?

Bunun bir çok boyutu olabilir, ki vardır. Zorluklar sıralanabilir. Gücümüzü aşan, irademiz dışında varolan güçlükler olabilir, yapamayacağımız üs-

tesinden gelemeyeceğimiz şeyler bir yana, ama yapabileceklerimiz var. Başaracaklarımız var. O halde tüm güçlerimizi bunun üstüne yoğunlaştıralım.

Sormak gerekir, düşman cephesi karşısında Kürdistan halkını tek bir cephede niye birleştiremiyoruz? Buna engel ne?

Kürt burjuvazisi hiçbir zaman halkımızın birliğini yaratamadı. Bu kadar tarihi tecrübeye rağmen, Kürt burjuvazisi bugün bile Kürt halkının birliğiyle uğraşacağı yerde, halkımızı kendi sınıf çıkarları, için bazen Türkiye'ye, bazen İran'a, bazen Irak'a, bazende Suriye'ye peşkeş çekiyor. Bu bedbahlığında düşmanlar arası çelişkilerden faydalanma türünden safsatlarla temellendirmeye çalışıyor. Bu baylara sormak gerekir; sizler sömürgecilerle girdiğiniz ilişkilerde ne zaman kârlı çıktınız? Sizler, Kürt halkının birliğine karşı girdiğiniz bu tür ilişkilerle sömürgeciler tarafından sürekli oyuna getirilip kullanılmadınız mı?! Peki nerede kaldı sizin düşmanlar arası çelişkilerden faydalanmanızın doğruluğu?

Tarihimizde defalarca ispatlanmıştır ki, düşmanlar arası çelişkilerden faydalanma adına girilen ilişkiler sonucu, halkımız sürekli çok ağır bir bedel ödemeye mahkum edilmiştir. Kürt halkına zarar vermiş, katliamına yol açmıştır. Bu politikaya son vermenin zamanı gelmedi mi? Tüm Kürdistan'lı ulusal devrimci güçleri bu konuda uyarıyoruz! Halkımıza sürekli çok pahalıya malolan bu politikayı artık terk edin....

Evet diyoruz ki Ankara, Tahran, Şam ve Bağdat'ı başbaşa bırakın. Kürdistan halkı karşısında zor durumda kalan bu sömürgeci kasaplar, zaten başbaşa vermiyorlarmı? Kürdistan'lı, Kürt ulusunu parçalayanlar, bölüşenler, sömürgeleştirilenler bunlar değildir? Kürdistan'daki insanlık dışı uygulamaların icraatçıları bunlar değildir? Dehak'lara elini verenlerin kolunu, kolunu verenlerin beyin ve yüreklerini kaptırmadıklarını hangi aklevel düşünebilir? Ama Kürdistan'da bu aklevelerden daha çok ne var! Ankara, Tahran, Bağdat ve Şam'ı yolgeçen hanı sayıp mekan bilenlere bir çift sözümüz var: Kürdistan realitesine ve Kürdistan halk gerçekliğine dönün, biliniz ki halkımızın vermeyeceği hiçbir şey yoktur. Kürt halkı her şeye kadirdir. 30 Milyonu aşan bir halkız. Bu halk ayağa kalktığı zaman üstesinde gelemeyeceği, başaramayacağı hiç bir şeyin olmayacağı bilinmelidir. Kürdistan halkının birliği, tüm emperyalistlerin, sömürgecilerin, milli hainlerin birleşik karşı-devrimci gücünü yerle bir edebileceğini artık

anlayın, elinizi emperyalistlerden, Türk, Arap ve Fars sömürgecilerinden çekin! Elimizi dünya işçi sınıfına, dünya halklarına, tüm barışsever güçlere verelim. Herkesten evel elimizi birbirimize, Kürdistan halkına verelim!

TÜRK, ARAP VE FARS SÖMÜRGEÇİLERİ YOKOLUŞA, KÜRDİSTAN HALKI KURTULUŞA GİDİYOR!

Ortadoğu'da devrim ve demokrasi mücadelesinin merkezi Kürdistan'a kaymıştır. Kürdistan Ulusal Kurtuluş Hareketi'nin vardığı aşama dünya ve bölge halklarına yeni ufuklar açmıştır. Halkımız sömürgeci zinciri parçalıyor, sömürgecilere zorlu günler geçiriyor. Kürt ulusu Bağımsızlığa, Birliğe ve yüz yıllardır susadığı Özgürlüğe koşuyor. Bölge halklarına siyasi iktidara yürümenin yolunu açıyor.

Halkımız Güney Kürdistan'da militan, ırkçı Baas sömürgeciliğinin varlığına fiilen son vermiştir. İrkçı Baas sömürgecilerinin iktidarına son veren Kürdistan halkı, Güney'de adım adım iktidarını inşa çalışmalarına hız vererek özgürlüğünün baharını yaşamaktadır. Bu mücadelede proleter devrimci hareketimizin çaba ve emeği meyvesini vermiştir. 1990 yılının başından bu yana bulunduğumuz Güney Kürdistan'da tüm gücümüzle mücadeleye sarılan hareketimiz üstün başarılar elde etti. Hareketimiz öneri ve yol göstericiliğiyle, Baas militarizmine karşı silahlı mücadelesiyle, halkı örgütlenme ve seferber ettirme çabasıyla, kurtarılan bölgelerde inşa faaliyetleriyle, Güney Kürdistan halkı nezdinde kurtarıcı olarak karşılanmış ve desteğini almıştır. Hareketimiz, Güney Kürdistan'da bir çekim merkezi olmuştur. Çok kısa bir zaman olmasına rağmen Hareketimiz Güney Kürdistan'da büyük bir silahlı Peşmerge gücüne, taarrat kitlesine ve bir çok imkana kavuşmuştur. Hareketimiz bu güç ve potansiyeli Bağımsız, Birleşik ve Demokratik Kürdistan mücadelesinde en iyi bir şekilde kullanacaktır.

Doğu Kürdistan'da, devrimin odağı durumundadır. Halkımız Doğu Kürdistan'da da Fars sömürgeciliğine karşı şanlı bir direnme örneği veriyor. Hareketimiz Doğu Kürdistan'da da örgütleniyor ve mücadele ediyor. Bu durum aynı şekilde Güney-Batı Kürdistan içinde böyledir.

Kuzey-Batı Kürdistan'da devrimin odak merkezidir. Devrim anını yaşıyor. Sömürgeci mekanizma işlemez haledir. Türk sömürgeciliğinin tüm yol ve yöntemleri geçersiz kılınmıştır. Kürdistan'da yüksek devrimci bir potansiyel var ve bu

potansiyel dimdik ayakta. Kürdistan halkı can-can bedeli Türk militarizmine karşı koyuyor.

Proleter devrimci hareketimiz, 12 Eylül faşist askeri darbesiyle büyük bir yenilgi aldı. Alınan yenilgi enine-bo-yuna yaşandı. Merkez Komite üyemiz Hüseyin ASLAN, Bölge Komite üyemiz Mehmet Emin MUTLU, Kadınlar Kolu Sorumlusu Necla BAKSI, üyelerimiz Müslim YILDIZ, Hasan AKBA-BA, Sinan KARAÇALI ve sayısız sempatan ve taraftarlarımız şehit düştü, içerisinde bir çok Merkez Komite üyemizde olduğu yüzlerce üyemiz, ileri sempatanımız ve taraftarımız yakalandı, işkenceden geçirildi, tutuklandı, yargılandı ve cezalandırıldı. Mücadelemiz büyük bir sekteye uğratıldı.

Esir yoldaşlarımız zindanlarda, dışardaki yoldaşlarımız hayatın her alanında, mücadeleye dört elle sarıldılar. İşin peşini bırakmadılar. 1984 ve 1988 tarihlerinde yapılan birlik konferanslarımızla dahada güç kazandık. Merkez Komitemiz 1990 yılı atılım yılı ilan ederek, hareketimizin önüne isabetli hedefler koydu; bugün gelen bu aşamada önümüze konulan hedeflerin bir çoğu yakalanmış, bir kısmında yaklaşmış durumdayız, Başardıklarımızla önemli bir güce ulaştığımız bulunuyoruz.

Kuzey-Batı Kürdistan da ve Türkiye metropollerinde örgütlülüğümüz önemli bir aşamaya ulaşmış durumdadır. Bunda 11/12 Şubat 90 yılında karanlık güçler tarafından hunharca şehit edilen Merkez Komitesi yedek üyemiz Bedri YOLCU yoldaşımızın emek ve çabası tartışılmaz bir değere sahiptir. 12 Eylül 1980 öncesi sempatan ve taraftarlarımıza ulaştığımız gibi yeni kitlelerde ulaştık. Hareketimiz, örgütlülük düzeyi ile, çevremizdeki sempatan ve taraftarlarıyla önemli bir güçtür.

Bu teori ve pratiğimizden kaynaklanmaktadır. Hareketimizin ideolojik-politik alanda Kürdistan halkına sunduğu tezler, bugün halkımızın elinde güçlü bir silaha dönüşmüştür. Kürdistan'ın tüm parçalarında halkımız bu ideolojik-politik çizginin etrafında kenetlenmektedir. Hareketimizin

Bağımsız, Birleşik ve Demokratik Kürdistan devrim stratejisine ilişkin sunduğu perspektifin doğruluğu, Kürdistan pratiğinde ispatlanmıştır. Militan KAWA geleneği sömürgecilerin ülkeye üzerinde çizdikleri sınırları geçersiz kılmıştır. KAWA'nın sömürgecilik, emperyalizm, sosyal-emperyalizm ve revizyonizme ilişkin yaptığı tahlillerin doğruluğu pratikte kanıtlanmıştır. Keza Halk Demokrasisine ilişkin tahlillerimiz Kürdistan Ulusal Kurtuluş güçlerinin birliği, Peşmergelerin tek bir ulusal askeri komutanlığın çatısı altında toplanması, Kürdistan halkının hiç bir emperyalist ve sömürgeci güce el açmadan savaşması gerektiği Kürdistan pratiğinde teker teker ispatlanmıştır. Tüm bunlar KAWA'nın Kürdistan halkına kazandırdığı paha biçilmez değerlerdir.

KAWA, bir taraftan 12 Eylül 1980



askeri darbesiyle aldığı yaralarını sararken, sömürgeci güçlere karşı mücadelesini de durdurmamıştır. Zindanlarda yükselen özgürlük mahkumlarının sesine ses vererek, onların içerde tutuşturduğu meşaleyi dışarda gürlüştürmüştür. Bunu korsan yürüyüş ve mitinglerle, örgütlediği açlık grevleriyle pekiştirmiştir. Kendi dışında varolan yurtsever güçlerin verdiği mücadeleyi desteklemiş ve birlikte iş yapılmıştır. Türk sömürgecilerine karşı Kürdistan halkının sergilediği serhıldanları diğer devrimci örgütlerle birlikte örgütlemiş ve sömürgeci mekanizmayı işlevsiz bırakmıştır.

Proleter devrimci hareketimiz her şart altında Kürdistan halkının yaratıcı özgüvenine güvenmeyi ilke edinmiştir. Kürdistan gibi bir ülkede sömürgeci güçlerden birine dayanarak mücadeleye girmek oldukça kolaydır. Zor olan

halkın özgücüsü Milli Kurtuluş ve Halk Demokrasisi mücadelesini yükseltmektir. Kolay olmayan; kararlılık, azim ve fedakarlık gerektiren devrimci bir çabayla kendi halkının özgücüsü iktidara yürüyebilmektir. Hareketimiz kurulduğu günden bu yana zor olana seçmiştir. Bu çaba ve perspektifin bir ürünü olan devrimci pratiğimiz bizleri tüm Kürdistan çapında maddi bir güce dönüştürmüştür. Bugün ülkemizde yarattığımız her değer, Kürdistan halkının kendi öz eseridir. Militan KAWA geleneğinin başardıklarının yanısıra daha başaracakları vardır.

Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mücadelesinin başarısı ve zafere gitmesi için ideolojik-politik hatın doğruluğu ne kadar önemliyse, bir o kadarda, Türk, Arap, Fars sömürgeci egemen güçlerine karşı Kürdistan devriminde çıkarı olan tüm yurtsever Kürdistan'lı güçle-

rin birliğide bir o kadar önemlidir. Kürdistan'da varolan mevcut yapılanmalar "ulusal kültürel özerklik", "otonomi", "dil serbestliği" vs. türündeki kısmi demokratik hakların koparılmasıyla yetinme hatasına asla düşmemelidirler. Bizim tarihimizde mütakip defalar görülmüştür ki; reformlar kalıcı değil geçicidir, sömürgeciler reformları soluk almak ve bir son-

raki dönemde daha güçlü bir şekilde bir bütün olarak, Kürdistan Ulusal Kurtuluş ve Halk Demokrasisi Mücadelesine tankları, topları, uçakları ve ellerindeki mevcut kimyasal silahlarıyla saldırmak için yapmaktadırlar. Reformlar Kürdistan devrimi için iyi kullanılmalıdır. Sömürgecilerden koparılan her hakta, Kürdistan halkının kanı ve canı pahasına harcadığı alınteri ve emeğin rolü vardır. Asla unutulmamalı ki halkımızın nihai kurtuluşu Bağımsız, Birleşik, Demokratik ve Sosyalist bir Kürdistan ile gerçekleşecektir. Kürdistan'daki ulusal devrimci güçler emperyalistlerden ve sömürgecilerden herhangi birine dayanmayı bir tarafa bırakmalı, bunun yerine Kürdistan halkına dayanmayı vazgeçilmez kılmalı, varolan mevcut yapılanmaları ulusal bayrak altında birleştirme

çabasına girmelidirler. Kürdistan devriminde çıkarları olan tüm güçlerin birliğini sağlamalı, siyasi ve askeri olarak merkezileştirmeli, ulusal ve uluslararası alanda meşru temsilini Kürdistan Ulusal Kurtuluş Cephesi'nde bulmalıdır. Cephenin oluşumunda proleter devrimci hareketimiz KAWA tarihsel rolünü oynuyor ve oynamaya devam edecektir. KAWA bu cephe içinde Kürdistan işçi sınıfı ve emekçi halkının temsilini yapacaktır. Bu şanlı ve onurlu mücadeleyi zaferle taçlandırmak için KAWA'nın Kürdistan halkından, Kürdistan halkının ise onun öz eseri olan KAWA'dan büyük beklentileri vardır. KAWA Kürdistan Milli Kurtuluş ve Halk Demokrasisi Mücadelesini tüm Kürdistan sathına yaydığı ve askeri olarak çekim merkezine dönüştüğü oranda daha fazla desteğe ve güce ihtiyaç duyacaktır. Hareketimiz bu seviyeye Kürdistan halkının çabası, emeği ve alınteri ile geldi, bundan sonrada halkımızın kendisine sunduğu olanak ve destekle Milli Kurtuluş ve Halk Demokrasisi Mücadelesinde azim ve kararlılıkla yürüyecektir. Halkımızın Hareketine tam desteğini vereceğinden kuşku duymuyoruz.

Kürdistan cephesinde devrimin sıcak rüzgarları esiyor. Düşman cephesinde ise telaş ve şaşkınlık var. Türk, Arap ve Fars sömürgeci güçleri yokoluşa giderken, Kürdistan halkı Bağımsızlık ve Özgürlüğe koşuyor. Türk, Arap ve Fars sömürgecileri Kürdistan'da tam bir çıkmaz içindedirler.

Kürdistan'ın tüm parçalarına Türk, Arap ve Fars sömürgeci güçleri, ordularının tamamına yakını Kürdistan'a yığılmış olmalarına rağmen; bununla yetinmemekte buna ek olarak Kürdistan'a yağmak için yeni kolordular teşkilatlandırmaktadırlar. Sömürgeciler profesyonel katil çeteleri, milli istihbarat teşkilatları ve çarş örgütlemeleriyle her gün onlarca Kürt savaşçı emekçisini katletmelerine, yerleşim birimlerini yerle bir ederek ulusal katliamlar yapmalarına, binlerce insanımızı vatanlarından koparıp zorla sürgüne göndermelerine rağmen, Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mücadelesini durduramıyorlar. Aksine mücadele giderek tüm Kürdistan sathında daha da gelişerek yükselmektedir. Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mücadelesi geline aşamada tüm Kürt halkını kucaklayarak dev bir potansiyele varmış durumdadır. Geline bu noktada emperyalistlerin tüm destek ve çabalarında Türk, Arap ve Fars sömürgecilerini kaçınılmaz sonlarından kurtaramayacaktır. Elbette savaş tüm hızıyla sürüyor, daha uzunda sürecektir. Süren savaşta halkımız daha çok çile, zahmet ve cefa çekecektir, ama

özgür ve bağımsız bir Kürdistan için ne yapılırsa azdır. Kürdistan halkı bağımsızlıkların en güzeline, demokrasinin en genişine, layık bir halktır.

Kürdistan halkı, Türk, Arap ve Fars sömürgeci güçlerine son ölüm darbesini vurmak için örgütlenerek, güç toplayarak, düşman cephesinde gedikler açarak sömürgeci mekanizmayı işlevsiz kılacaktır. Halkımız tek taarruz cephesinde güç biriktirdiği ve sesini hem Kürdistan hemde uluslararası arenada yükselttiği oranda sömürgeci cephegedikler dahada büyüyecek, sömürgeciler ekonomik, siyasi ve kültürel kriz içerisinde zorunlu olarak son tarihi demlerini yaşayacaklardır. Kürdistan bugüne değin nice zorbalara, despotlara sömürgeci sultan ve genarellere mezar oldu, bugünde Türk, Arap ve Fars sömürgecilerine mezar olacaktır.

BAĞIMSIZLIK KAMPANYAMIZ AYNI ZAMANDA KÜRDİSTAN DEVİRİM

ŞEHİTLERİNE SAHİP ÇIKMA KAVGASIDIR!

Kürdistan kendi tarihinde sayısız istila ve işgale uğramıştır. Tüm istilacı ve işgalcilerin hedefi Kürdistan halkına boyun eğdirmek olmuştur. Bu politikaya karşı milyonlarca insanımız can vermiştir. Bugün de Kürdistan uğrunda can vermeye hazır milyonlarca kadın ve erkek sıra nöbeti beklemektedirler. Ta ki Bağımsız, Birleşik ve Demokratik Kürdistan kurulana dek, bu şanlı ve onurlu mücadele sürüyor, sürecek.

Kürdistan bugün de Türk, Arap ve Fars sömürgeci güçlerinin pis postallarıyla kirlenmektedir. Ülkemiz parçalanmış, bölüşülmüş ve sömürgeleştirilmiştir. Halkımızın hiçbir ulusal ve insan hakkı yoktur. Bu hak düşman tarafından ilhak edilmiştir. Halkımız bu durumu kabullenmemekte, bunu değiştirmek için kan ve can bedeliyle mücadeleye atılmıştır. Yüce şehitlerimizin ateşlediği bağımsızlık, demokrasi ve özgürlük meşalesini bugün Kürdistan halkı daha gür hale getirmiştir. Proleter devrimci hareketimiz halkımızın bu militan geleneğini miras alarak daha da gürleştirmeye çalışmaktadır. Bu mücadelede önemli başarılar kazandı, sayısız şehitler verdi.

Proleter devrimci hareketimiz KAWA kurulduğu günden bu güne sayısız yectektir. Proleter devrimci hareketimiz KAWA bunu başaracaktır. Ne Kürdistan'daki eski sömürgeci yasalar, ne yeni

SS yasaları, nede yeni kolordular, Rambolar, köy koruyucusu çarş örgütlenmeleri ve ne de ihanet ve yılgınlık proleter devrimci hareketimiz KAWA'nın şanlı yürüyüşünü engelleyemeyecektir. Hiç bir güç hiç bir yol ve yöntem Kürdistan'ın sömürgeci celatlara ve çarşlara mezar olmasını önleyemeyecektir.

Bu kavga onur kavgasıdır, insanca yaşama kavgasıdır. Bu kavga Bağımsızlık, Birlik, Demokrasi, Sosyalizm ve Özgürlük kavgasıdır. Sayısız şehidimizin kanyla kızılışan hareketimiz KAWA'nın canla başla südürdüğü bu onurlu ve şanlı mücadele sizinde mücadeledenizdir. KAWA'nın yükselttiği mücadelede sende yerini al, KAWA'nın Bağımsız, Birleşik, Demokratik, Sosyalist ve Özgür Kürdistan için açtığı Bayrak etrafında birleş! KAWA'ya omuz ver güç kat! Hiç bir fedakarlıktan kaçınma, tüm olanaklarını sun! Davanla, davanı sürdüren hareketin KAWA'yla birleş, mücadeleye kayıtsız kalma, ona destek ver!

Kürdistan devrime gebe. Memo ile Zin'in, Siyabend ile Xec'e nin aşkları kadar sıcak, sıpsıcak bir devrim anını yaşıyor. Proleter devrimci hareketimiz KAWA, yüzyılların kölelik zincirini demirci KAWA'nın balyozuyla örste dövüyor. Devrime gebe Kürdistan'ı doğuma hazırlıyor. Kürdistan yurtsever halkı, bu şanlı ve kutsal mücadelede sende yerini al! Nerede bulunursan bulun, ister dağda ol ister şehirde, ister zindanda ol ister dışarda, ister yurt içinde ol ister yurt dışında; Kürdistan'da süren Milli Kurtuluş ve Halk Demokrasisi Mücadelesinin seninde mücadelede olduğu bilinciyile hareket et! Bu savaşta sende yerini al! KAWA'nın açmış olduğu "Bağımsızlık Kampanyası"na sende katıl! Maddi ve manevi olarak desteğini sun! Sunacağın her değer, düşmana sıkılan bir kurşun, beyninde patlayan bir bomba demek olacağını unutma. Sunacağın her değer, davan için kanlarını döken, canlarını veren kızın, oğlun, kardeşin, komşun ve halkından birine verilen bir mermi, bir mavzer, bir potin, bir kazak vs. olacaktır. Bilmelisin ki; onlar senin bağımsızlığın ve özgürlüğün için şehit oluyorlar. Onlar, senin ulusal kimliğin, vatanın için şehit oluyorlar. Onlar, senin onurun ve insanca yaşamın için şehit oluyorlar. Bu onurlu insanlara layık ol! üstüne düşen görevleri yerine getir! Getir ki, ulusun, halkın ve sen çağdaş uluslar düzeyine ulaşsın. Getir ki, bağımsız ve özgür olasın.

Bizler, ancak bu anlayışla Kürdistan Milli Kurtuluş ve Sosyalizm şehitlerimizin anılarına sahip çıkabiliriz,

onlara layık olabiliriz. İdam sehpalarında dahi bizlere teslimiyet değil, kurtuluş yolu gösteren Kürdistan'ın yiğit evlatları Kadı Muhammed, Şeyh Saidê Pîran, Seyit Rıza ve Leyla Kasım'ın anılarını yaşatabiliriz. Bizler, ancak bu anlayışla; Hüseyin Şen'lerin, Ali Rıza Koşar'ların, Metin Göklerin, Necla Baksi'lerin, Mehmet Emin Mutlu'ların, Hüseyin Aslan'ların, Bedri Yolcu ve burada isimlerini saymakla bitiremeyeceğimiz daha nice kahraman yoldaşlarımızın ve diğer Kürdistan devrimi şehitlerinin yolunda yürüyebiliriz. Şehitlerimizi toprak altında daha fazla utandırmayalım! Onlara layık olalım! Mukaddes Kürdistan toprağını zalim barbarlardan kurtaralım! Bunun için de hem maddi hemde manevi olarak tüm imkanlarımızı bu uğurda seferber edelim! Unutmamak gerekir ki devrimimize proleter devrimci hareketimiz KAWA'ya sunulan her destek; Milli Kurtuluş ve Halk Demokrasisi Mücadelemizin teminatı olacaktır. Zafer senindir, zafer Kürdistan halkındır, zafer hepimizindir....



Bu noktada KAWA'nın tüm güçlerine, yani kadrolarına, sempatizanlarına, taraftarlarına ve dostlarına bir çağrımız var: Mücadeleye dört elle sarılın! Yapılabilecek fedakarlığı en üst bir düzeye çıkartın. Bu bir görev olmaktan öte mevcut durumun bize yüklediği bir savaş emridir. Tüm yoldaşları işe daha sıkı sarılmaya, daha fedakar davranmaya çağırıyoruz. Tüm yoldaşları KAWA'nın Kürdistan'da yükselttiği Bağımsızlık, Demokrasi ve Sosyalizm Mücadelesine en aktif desteği vermeye çağırıyoruz. Eli silah tutan, Peşmerge birliklerimize katılarak, maddi destek verebilen maddi destekle, hareketimize bilgi ve enformasyon iletebilecek olan, vereceği taze bilgi ve enformasyonlarla, cephe gerisinde olan, hayatın her alanında, düşmanın içerisine girdiği ekonomik, siyasi ve kültürel krizi daha da derinleştirerek, Kürdistan devrim

mücadelesine destek vermelidir..

KARDEŞ TÜRK HALKINA!

Biz, Kürdistan halkı adına sana bir kez daha çağrıda bulunuyoruz: Ülkemizi işgal eden, halkımızı köleleştiren sömürgeci güçler kimlerdir? Bunlar ülkemizde ne arıyorlar? İnsanlarımıza ne yapıyorlar? Bu konuda senin görevin nedir

Ülkemizibölüşenler, sömürgeleştirilenler Türk, Arap ve Fars sömürgeci egemen sınıflarıdır. Onlar halkımızın tüm ulusal ve insani hak ve özgürlüklerini gasb etmişlerdir. İnsanlarımıza her türlü insanlık dışı yol ve yöntem uyguluyorlar. Kürdistan halkına karşı insanlık dışı bir savaş yürütüyorlar. Tüm bunları kendi kasalarını doldurmak için yapıyorlar.

Arap ve Fars sömürgeci egemen güçleri gibi, Türk sömürgeci egemen güçleride, tüm bu insanlık dışı uygulamaları "bölücülüğe karşı vatan

kurtuluş savaşı, anavatan savaşıdır. Bu savaşın gayesi açık ve nettir, Kürt halkı kendi ülkesini işgal eden yabancı güçlerin son neferinde ülkesinden kovuncaya kadar savaşmaya and içmiştir. Bu neye mal olursa olsun yapılacaktır. Bu yüce ve temiz bir amaçtır. Bu yüce ve temiz amaca varmak için, insanım diyen her Kürdistan'lı üstüne düşeni yapacaktır. Bu konuda Arap ve Fars halkı gibi Türk halkınada düşen büyük görevlerde vardır. Bu görev; Türk, Arap ve Fars sömürücü sınıflarına karşı insanca ve onurluca yaşamak için varolma, Bağımsızlık, Demokrasi ve Özgürlük Savaşı veren Kürdistan halkını, bu haklı ve yüce savaşı için tüm benliğinizle desteklemektir. Bu destek, Kürdistan halkının yüce ve yüksek savaşı kadar temiz ve soyludur.

Kardeş Türk Halkı!

Türk egemen sınıfları seni aldatıyor. Seni kendi kardeşin olan Kürt halkına karşı savaştırıyor. Bu oyuna gelmemelisin. Türk egemen sınıflarının Kürdistan halkına karşı sürdürdüğü sömürgeci savaş senin savaşın değil, oysa Kürdistan halkının sömürgeci güçlere karşı verdiği Bağımsızlık, Demokrasi ve Özgürlük savaşı sende savaşındır. Bu savaşta tarafsız değilsin. Ayrıca olmamalısın, senin safın Kürdistan halkının safıdır. Bunun için sen senin kurtuluşunda yakınlaştıracak, siyasi iktidara yürüme yolunu açacak Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mücadelesine karşı enternasyonalist görevlerini yerine getirmelisin.

Gözlerini Kürdistan'a çevir! Kürdistan halkının verdiği temiz ve soylu savaşı gör! Kürdistan halkının sana uzattığı kardeşlik elini tut! Onun onurlu sesine aynı yükseklik ve yücelikle cevap ver! Kürdistan halkının Bağımsızlık, Demokrasi, Sosyalizm ve Özgürlük uğrunda yürüttüğü kahramanca savaşı kendi savaşın olarak algıla! Çünkü onun kurtuluşu senin de kurtuluşundur. O, sana dostluk ve kardeşlik bağlarıyla bağlıdır. Bu yüce ve temiz duyguya aynı yükseklikle cevap ver! Bu, her iki kardeş halkın yüksek çıkarları gereğidir. Bunun gereklerini yerine getirmen kurtuluşunu sağlayacaktır. Bundan kuşku duyma!

Tüm bu saydıklarımızın hayat bulması için Kürdistan halkının Milli Kurtuluş Mücadelesi'nde proleteryanın savaş kurmayı proleter devrimci KAWA hareketinin açmış olduğu "Bağımsızlık Kampanyası"na katıl! Tüm maddi ve manevi desteğini sun!

ve milletin bütünlüğü adına yaptığını" iddia ediyorlar. Bu düpedüz kuyruklu bir yalandır. Bu iki yüzlülüktür.

Kürt halkının gözü hiç bir halkın toprağında yoktur, tüm halkların egemenlik hakkına saygısı sonsuzdur. Bu halkın başkası tarafından ilhak edilmesinin ne demek olduğunu Kürt halkı kadar bilen bir toplum enderdir. Bu nedenle Kürdistan halkının ve onun politik önderliklerinin, Türkiye'nin Irak'ın, İran'ın, Suriye'nin bütünlüğüne ve bağımsızlığına kastettiklerini ancak faşist sömürgeci egemen güçler iddia edebilir.

Kürt halkının, hiç kimsenin toprağında gözü yoktur. Kürt halkı bunun için savaşmıyor. Kürt halkı, kendi ülkesini işgal eden Türk, Arap ve Fars sömürgeci güçlerini kendi ülkesinden atmak istiyor. Bu haklı bir savaş,

Güney Kürdistan günlüğünden Notlar

" Kürdistan Kürdistan'dır. Kuzeyi, güneyi, doğusu ve batısı ile bu vatan bizim vatanımızdır." Ülkemizin güney yakasında bulunan insanlarımızın yaşadığı ve bilince çıkardığı duygu bu duyuydu. Özgürlüğe susamış olan halkımız Kürdistan'ın her karış toprağı için verilen savaşı böylesine canlı yaşıyordu. Güneydeki halkımız bizimle her karşılaşmasında, her sohbetinde, bize sıcak ve içten duygularla ifade edilen aynı nakarattı. "Kürdistan Kürdistan'dır, güneyde kuzeyi de, doğusu da, batısı da birdir, her parçadaki savaşımızda kutsaldır."

Ülkemizde Ulusal ve Sosyal Kurtuluş Mücadelesini omuzlayan ve bu mücadelenin önderliğine aday olan Proleter devrimci hareketimiz KAWA, prensip sahibi bir hareket olarak, öteden beri Bağımsız Birleşik Demokratik ve Sosyalist Kürdistan stratejik hedefi ile önüne koyduğu merkezi örgütlenme çalışmalarına uygun olarak, Güney Kürdistan da verilen Ulusal ve Sosyal Kurtuluş Mücadelesine aktif olarak katıldı, örgütlendi ve giderekten Güney Kürdistan'da bir maddi güç haline geldi. Bugün Güney Kürdistan da kitlelere mal olan Hareketimizi bilmeyen tanımayan kimse kalmamıştır. KAWA örgütü Güney Kürdistan'da en çok konuşulan hareketlerden biri haline gelmiştir. Güney Kürdistan parçasında yaşayan halkımızın sempatisini kazanmıştır.

Kavranılması gereken bu yalın gerçeğin tüm yönleriyle bilinmesi, geleceğe daha güçlü kazanımlarla ileri atılmanın yolunu açmak için, örgütümüzün bu alandaki faaliyetleri irdelenmeli, dersler çıkarılmalı ve buradaki kazanımları da hareketimizin tüm bünyesine mal edebilmeliyiz.

Biz burada hareketimizin Güney Kürdistan'da faaliyetlerine değinirken, çok önceki dönemlere uzanan, yani 1979-1983 dönemlerinde Doğu ve Güney Kürdistan'daki faaliyetlerine değinmeyeceğiz. Burada esas olarak 1990 Temmuz-Ağustos aylarından itibaren başlatıldığı faaliyetliliğe kısa olarak değineceğiz.

Hareketimiz KAWA, 1988 Mart-Nisan Birlik Konferansında alınan karar gereği, ülke sahinde silahlı mücadeleye müdahale etmek, ve bu doğrultuda etkili bir şekilde örgütsel gücünü seferber

etmek amacıyla siyasi ve askeri kamp çalışmalarına yöneldi. Daha 1988 yazı aylarında bu doğrultuda pratik adımın atılması gerekirken o dönemde koşulların el vermemesinden dolayı, 1990 Temmuz-Ağustos döneminden itibaren, böylesine önemli bir faaliyetin ilk adımlarını atarak, bu alanda önüne koyduğu süreci başlattı.

Gerek Kuzey Kürdistan'dan gereksede Avrupa sahinde alana gelen kadroların çaba ve faaliyeti sonucu askeri ve siyasi kamp çalışmalarına başlandı. Hareketimizin Güney Kürdistan'daki siyasi ve Askeri Kamp çalışmaları, Ortadoğuda önemli gelişmeler olduğu döneme tekabül ediyordu. Uluslararası alanda emperyalistlerin kendi aralarındaki "çatışmalarda", Sovyetler Birliği'nin (Rusya'nın) başını çektiği blokun diğerine teslim bayrağı çekmesiyle birlikte oluşturulmakta olan "Yeni Dünya Düzeni" nin çatlaklıkları oluşmaya başladı. Oluşan bu "Yeni Dünya Düzeni"nin kırıntılarında "bir kaç parçasını da ben alayım" hevesiyle hareket eden, kimilerinin o müthiş anti-emperyalist!Saddam Hüseyin'in Kuveyti işgal etmesiyle Körfez Krizi olarak nitelendirilen süreç başladı. Bu sürecin kendisi bir çok olumlu olumsuz etmenleriyle birlikte Kürdistan sorununu da şu veya bu boyutta, uluslararası kamuoyunun gündemine getirdi. Kürdistan ilk defa bu boyutta uluslararası arenada tartışıldı, konuşuldu. Aynı şekilde bitti gözüyle bakılan Güney Kürdistan'daki mücadelede canlandı, alevlendi ve Güney Kürdistan'daki iç örgütlülüklerini de harekete geçirerek tarihi ayaklanma sürecini başlattılar. İlk ayaklanma 2 Mart 1991 de Ranya'da oldu. Daha ayaklanmanın başından itibaren bir peşmerge müfrezemiz, Hareketimiz-KAWA adına diğer Peşmerge kuvvetleriyle birlikte Süleymaniye bölgesine girdi. Daha sonraları ise Hacı Ömran üzerinden bir diğer müfrezemiz Rewan-duz-Şaklava mıntıkasına geçti. Ayaklanmanın hızlı gelişimi içinde biz en önde olma istemimizi hep Kürdistan Cephe'ye ilettik. Fakat ayaklanma çok hızlı gelişmekle birlikte, çok köklü bir yenilgi ve ger çekilmeyi de yaşadı. Bu geri çekilme döneminde belli noktalarda cephenin en önünde olduk. Daha önceleri ısrarla Kerkük savaşına katılmak için Kürdistan Cephe'ye talepte bulun-

duk. Fakat Kürdistan Cephe, Kerkük'te binlerce Peşmergenin halkla birlikte savaştığını, bizim bölgeyi iyi tanımadığımızdan fazla bir katkıda bulunamayacağımızı söyleyip bizim o bölgeye gitme çabamız böylece engellendi. Ama ayaklanmanın ilk döneminde Süleymaniye bölgesinde etkin bir rol üstlenildi. Ranya'nın belli mıntıklarında hava savunması, esirlerin nakledilmesi ve Koi Sancak ta cephenin ön kesimiyle mevzi savaşına aktif katılma oldu. Keza Hewler bölgesinde aynı türden etkin faaliyetlerde bulunuldu. Yine aynı dönemde "Serhıldan"ı yücelten, Serhıldan hareketini Bağımsız Birleşik Demokratik ve Sosyalist Kürdistan stratejik hedefiyle birleştiren propaganda çalışmalarımız oldu. Süleymaniye ve Hewler bölgelerinde Arapaç karakterdeki harflerle yazılan Kürtçe yazılamalar ve afişlemeler yapıldı. Propaganda ve ajitasyon çalışmalarımız çok olumlu etkiler yarattı. Özellikle Süleymaniye bölgesinde Makarımız(Kampımız) her gün yüzlerce insan ziyaret edip, Hareketimiz hakkında, Kuzey Kürdistan üzerine bilgileniyor ve bizim bölgedeki faaliyetlerimizin yaratmış olduğu devrimci-yurtsever heyecanı gizlemiyordu. Özellikle aydın çevreler ile tartışmalar yapılıyordu faaliyetlerimizin yarattığı etkinlik sayesinde giderekten bir ilgi merkezi olmaya başladık. Öyleki bize katılım açısından, herhangi bir özel çağrı yapmadığımız halde kampımıza gelen bu insanların çoğunluğu bizimle aynı düşündüklerini belirtip Hareketimize katılma önerilerini bizzat kendileri yapıyorlardı.

Yenilgi ve geri çekilme döneminde ise, biz bozguncu davranış biçimlerinin kararlılıkla karşısında durduk. Direnmek gerektiğini, kaçmanın, devrimin kazanmış olduğu mevzilerin terkedilmesinin, karşısında olduk. Bu tavrımızı, halka yönelik propaganda ve ajitasyonumuzun dışında, Kürdistan Cephe de yer alan örgütlülükler ve de şahsiyetlere açıkça belirtip, direniş doğrultusunda adımların atılması, mevzilerin kuvvetlendirilmesi için çalıştık. Yeniden mevzilerin kazanılması savaşımında ısrarlı bir şekilde direnen Peşmerge kuvvetlerinin yanında olduk. Tüm bu faaliyet ve çabalarımızın sonucu olarak, G. Kürdistan da haklı bir saygınlık kazandık. Hemen hemen G. Kürdistan'lı tüm siyasi güçlerin kendi parti veya örgüt kutlamalarında en üst düzeyde davet edilip, onurlandırıldık. Politik ve kültürel nitelikteki tüm etkinliklerde, ilettiğimiz mesajlarımız okunup, orada bulunan kitleye ulaşmaktaydı.

Bu dönemde, özgürleştirilmiş alanların, yerleşim bölgelerinde, bulunduğumuz şehirlerde yaşamın yeniden örgütlenmesi doğrultusunda yöredeki yetkililerle görüşmelerimiz oldu. Temizlik işlerinden, Asayiş sağlanmasına kadar tüm günlük yaşamı ilgilendiren konularda müdahaleci olup, önerilerimizi sunup tartışırıyorduk. Ve bu konularda yaptığımız önerilerin bazılarının gerçekleşmesi için de önayak oluyorduk.

Aynı dönemde bizce çok önemli olan, Kürdistan aydınlarının birliğini sembolize eden Kürdistan Yazarlar Birliği ile de yakın ilişkiler içine girdik. Öyleki sonuçta bizimle aynı düşünceleri paylaşan bir dizi insanla karşılaştık, kaynaştık. Yazarlar Birliğinin bir dizi etkinliğine katıldık. Kuzey Kürdistan'dan gelip bölgede bulunan bazı yazar arkadaşlarımızda bu kuruluşa üye oldular.

Tıbbi alanda yapılan faaliyetlerimiz:

Bu konuyu ayrı ele aldık. Çünkü bu alandaki faaliyetlerimiz kendi başına bir faaliyet olduğundan, etkinliğinin de farklı olmasından dolayı ayrı incelemeyi kararlaştırdık. Daha ayaklanmanın başlangıcından itibaren bölgede bir sağlık ekibimiz de bulunmaktaydı. Özellikle tıbbi yardım ve müdahale büyük bir önem taşımaktaydı. Hastahaneler bir veya iki doktor tarafından yönetiliyordu ki; bir dizi zorlukla birlikte tıbbi malzemeler de bulunmamaktaydı. Biz kendi imkanlarımızla çevre bölgelerden getirdiğimiz ilaçlarla ve sağlık ekibimizle halkımıza hizmet veriyorduk. İlk ayaklanma döneminde, sağlık ekibimiz Ranya'da bir ay gibi bir hizmet verdikten sonra geri çekilme döneminde Qala-Diza'ye yerleşti. Ve burada küçük bir hastahane oluşturdu. Günde yüzlerce insan gelip muayene olurken, durumu ağır olanlar bir kaç günlüğüne hastahaneye yatırılıyordu. İlk dönemde son derece ilaç eksikliği vardı. Ancak uluslararası bazı sağlık kurumlarının bölgeye müdahalesi ile bu konuda, sağlık ekibimiz daha iyi çalışabildi. Süleymaniye bölgesinde bizim tıbbi alandaki çalışmalarımızdan hemen hemen herkes bahsetmekteydi.

Küçük boyuttada olsa oluşturduğumuz hastahane, bölgedeki halkımıza kapasitesinin üzerinde hizmette bulunuyordu. Bunu sadece biz söylemiyoruz. Yöre halkı bunu yaşadı ve gördü. Medecin Sâns Frontiers (MSF) ve Equilibre gibi uluslararası yardım kuruluşlarıyla dayanışma

ilişkileri geliştirildi. Bizim kendi olanaklarımızla yaptıklarımız, bu kuruluşların temsilcileri de çeşitli toplantılarda övgüyle bahsettiler. Hastahanemizde günde sadece mayın patlamasından ayağını kaybeden iki üç kişiye ön müdahale edilerek ve durumlarının daha da ağırlaşmasından ve ölümden kurtarılıyordu.

Öyleki hastahanenin kendisi ilk dönemler bizimle konuşmak isteyen, bizi tanımak isteyen çevreler için bir çekim merkezi oldu. Bu alandaki bir diğer faaliyet de arkadaşlarımızın bir çoğunun yabancı lisanlar bilmesinden dolayı bölgeye gelen uluslararası sağlık kuruluşlarından doktorlara tercümanlık yapıp onlarla beraber çeşitli hastahanelerde bulunmaları veya bölge bölge onlarla geymeleriydi. Bu konuda da önemli derecede tercüman ihtiyacı vardı. Tercümanlık yaparken de bölgede konuşulan lehceden farklı bir lehcede bir Kürtçe'yle konuşmamızdan dolayı, halk arkadaşlarımızın nereli olduğunu sorduğunda, "Kuzeyliyiz" denildiğinde hemen sıcak bir ilgiyle karşılanıyorduk. İnsanlarımız, sevgi seli içinde yaralarını, ızdıraplarını unutarak tatlı sohbetlere girişmekteydiler.

Bu dönem içinde yürüttüğümüz faaliyetlerin sonucu olarak, Proleter Devrimci Hareketimizin prensiplerini doğru bir şekilde algılayan ve aynı inancı paylaşan çevrelerle yapılan tartışmalar ve ikna süreciyle Eylül-Ekim aylarında binlerce Peşmerge Hareketimizin saflarına katıldılar. Hareketimizin emrine giren Peşmerge kuvvetleri Saddam-Baas sömürgeciliğine karşı başta Kerkük olmak üzere bir dizi alanda bir çok kahramanlık göstermiş Peşmerge birlikleridirler. Ayrıca, Güney Kürdistan'ın çok geniş bir sempatican ağı da oluşmuş bulunmaktadır.

Hareketimize sağlanan bu büyük katılımla hareketimiz kısa bir dönemde Güney Kürdistan'ın tüm büyük yerleşim alanlarında hem siyasi büroları, hemde askeri kampları bulunmaktadır. Güney Kürdistan daki siyasal yaşama çok üst boyutlarda müdahalelerde bulunmaktadır.

Güney Kürdistan'daki Mart ayaklanmasını yaşamak, Güney Kürdistan'da örgütlenmek, biz kuzeyden gelen arkadaşlar için eğitici ve öğretici oldu. Çok önemli dersler çıkarıldı. Kürdistan'lılık ve Kürdistan'laşma olgusunu çok canlı olarak yaşadık. Halkımızın, ülkemizin Güneyinde, kuzeyinde, batısında, doğusunda yaşadığı gerçeklik buydu. Halkımızın dilinde yaşanan istem ve gerçeklik de Kürdistan'ın parçalanmışlıktan

kurtarılıp, dört parçasının birleştirileceği "Kürdistan a Mezin" veya Soran bölgesinde denildiği gibi "Kürdistan a Gewre" (Bununla Bağımsız Birleşik Kürdistan kast ediliyor) hedefiydi. İstisnasız güneyde bulunan aydınından, tüm sıradan insanına kadar sorduğumuz tüm insanlar "Elbet-teki Bağımsız Birleşik Demokratik Kürdistan için savaşıyoruz. Zaten Kürdistan Bağımsız, Birleşik olmadımı gerçek kurtuluş olmaz" düşüncesindeydiler. Ama Güney Kürdistan'da var olan siyasi partilerin çoğunluğunun otonomi ile uğraştığını belirttiğimizde ise, özellikle bahsettiğimiz örgütlerin (I.KDP, Yekiti vb.) sempaticanları veya taraftarları şöyle diyorlardı; "bizim hedefimizde Bağımsız Birleşik Demokratik Kürdistan dır, ama biz bu hedefin merhale merhale kazanılacağına inanıyoruz." İnsanlarımızın sonuçta paylaştıkları hedef Bağımsız Birleşik Demokratik Kürdistan'dı. Bu hedef için, Kürdistan'ın her karış toprağı için savaşacaklarını her konuşmalarında beyan ediyorlardı.

Gerçek olan şudur; Kürdistan bölünmüşlüğüne, parçalanmışlığına rağmen imha ve asimilasyon politikalarına rağmen kendi bütünlüğünü yaşayan, bağımsızlık ve özgürlüğe susamış bir ülke olduğu gerçeğini tüm çıplaklığıyla gözler önüne sermektedir. İstisnasız yurtseverlik bilincine varmış her Kürdün kalbinden geçen olgu, Bağımsız Birleşik Demokratik Kürdistan istemidir. Halkımız biz-zat bu gerçekliği tüm acı yaşamıyla, şehitler vererek, bin bir özverinin verildiği bir ortamda yaşamaktadır. Proleter devrimci hareketimiz KAWA, kuruluş tarihinden itibaren kararlı bir şekilde savunduğu Bağımsız Birleşik Demokratik ve Sosyalist Kürdistan'ın yaratılması için öngördüğü dört parçada oluşturulması zorunlu olan Merkezi Örgütlenme anlayışı ülke pratiğinde gerçekleşen maddi bir olgu haline gelmiştir. Elde ettiğimiz kazanımlarla Ulusal ve Sosyal kurtuluş mücadelemizi Kürdistan'ın her parçasında zaferle taçlandıracağımız gün daha da yakınlaşacaktır.

* * *